

Nieuwsbrief nr. 3 - augustus 2019



Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.

In de eerste twee nieuwsbrieven hebben we geschreven over het hoe en waarom van ons initiatief om een gereformeerde kerk in Zuidhorn en omstreken te starten. Ook hebben we het gehad over ontwikkelingen in andere kerken. Ontwikkelingen die vaak pijn doen of die we eenvoudigweg niet kunnen begrijpen of mee maken. Verder hebben we melding gemaakt van allerlei "regelingen". Er zijn immers ook verschillende praktische zaken die geregeld moeten worden wanneer een nieuwe gemeente gesticht wordt. Dat varieert van het zoeken van een locatie, het aanschaffen van attributen als collectezakken, een doopvont en een avondmaalsstel, tot het voorbereiden van samenkomsten. Kortom, allemaal zaken die er bij horen. Maar.... geen wezenlijke zaken als het gaat om het vormen van een gemeente. Want veel meer –en mooier!- dan die praktische zaken of het aanschouwen en verwerken van die genoemde veranderingen binnen de "oude" gemeente is waar het in het geloof en bij een geloofsgemeenschap om gaat.

Zien op Christus

We mogen ons richten op Christus, we mogen ons door Hem laten onderwijzen, laten gezeggen en laten bevrijden. Die bevrijding is niet het gevrijwaard worden van aardse pijn of moeite. Die zal er tot de jongste dag heus wel blijven. Maar we mogen ons verheugen in het feit dat Hij ons kent en dat we in Hem een verlosser van zonde hebben. Die last neemt Hij op zich. Tenminste als we Jezus als verlosser aannemen en hem de Heer van ons leven willen laten zijn. Die blijde boodschap is hetgeen ons verbindt en datzelfde evangelie willen we ook graag met veel andere mensen delen.

Omzien naar elkaar

Wij en alle mensen hebben verlossing nodig. Niemand uitgezonderd. Het gaat er om of we ons dat bewust zijn en gehoorzaam willen luisteren wat de Here daarover in zijn Woord zegt. En ook of we elkaar daarin willen meenemen en hoeden. Soms zijn mensen weleens bang voor dat onderlinge hoeden, maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. We mogen weten dat we in de gemeente aan elkaar gegeven zijn en dat we om elkaar mogen denken. Elkaar dus mogen beschermen, elkaar helpen, bemoedigen, troosten enzovoorts. Net zoals dat in een normaal functionerend gezin gebeurt.

Woord en Geest

Vergeleken met onze eigen gezinnen, is er natuurlijk een groot verschil met het kerkgezin. Dat gezin heeft namelijk een ander Hoofd. Geen mens met menselijke fouten, karaktertrekken en tekortkomingen. Maar een Hoofd zonder enig gebrek. Een Hoofd dat liefheeft, vast houdt en leidt zonder dat er ook maar iets aan mankeert. Een Hoofd dat ons met Zijn Woord en Geest bijeen brengt, bijeen houdt en regeert. Dat is de realiteit van ons kerkgezin. Daarom is het dus niet puur mensenwerk, gaat het niet om gezelligheid of activiteit. En kiezen we niet op grond van waar we ons thuis voelen of wie bij ons past. Nee, Hij doet het. De Here komt alle lof en dank en eer toe. Hem alleen.

Normen

Bij waar het echt om draait als het over geloof en gemeenteleven gaat, kunnen we ook best “last” hebben van onze “Nederlandse Normen”. Wat we normaal vinden wordt vaak bepaald door onze ervaringen, ons referentiekader. Als het over de kerk of over een kerkverband gaat, kan het zomaar dat we vinden dat een gemeente een bepaald aantal leden moet hebben, ongeacht of die meelevend of niet. Datzelfde geldt voor een kerkverband, het moet een bepaalde omvang hebben. Het kan zijn dat je vindt dat je als kerk een “echt” kerkgebouw moet hebben. Misschien vindt je dat er een pastorie moet zijn, een emeriteringsregeling, allerhande commissies, deputaatschappen. Er moet iets geregeld zijn voor doelgroepen, voor jongeren, ouderen voor kinderen in de kerk, enzovoorts. Op al deze zaken is niets tegen. Het mag allemaal en het kan allemaal z’n nut hebben. Maar nogmaals, het is niet de kern van de kerk of de kern van een gemeente. Het zou immers nogal merkwaardig zijn dat wij met ons Nederlandse heden en verleden maatstaven aan gaan leggen voor de kerk van Christus. Wat dat betreft kan het wel eens heel bevrijdend zijn om te lezen wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de kerk zegt. Artikel 27 zegt ondermeer dat de kerk er is geweest vanaf het begin van de wereld er zal zijn tot het einde toe en dat die door God zelf wordt staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld, hoewel zij soms tijdelijk zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is. En ook dat deze heilige kerk niet aan een plaats, persoon of tijd gebonden is. Artikel 29 noemt als kenmerk van de ware kerk dat die zich richt naar het zuivere Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpt. Uiteraard staat er meer in de artikelen 27, 28 en 29 over de kerk en haar leden.

Dat is nog eens wat anders dan onze “Nederlandse Normen”. Uit die belijdenis spreekt geloofstaal en geloofsvertrouwen. Het is machtig en blij makend om dat te lezen en om te beseffen hoe bevoorrecht een christen is. Het feit dat de Almachtige ons, zondige mensen, deelgenoot maakt door het offer van Zijn Zoon en dat we dat samen mogen weten, beleven en eigen maken, is buitengewoon mooi. Niet te bevatten mooi en allemaal gekregen, om niet, uit genade alleen. En zoals we al schreven, willen we dat graag met anderen delen. Met zoveel mogelijk. Dat maakt deze nieuwsbrief eigenlijk tot een goednieuwsbrief.

Samenkomsten

Veel praktische zaken mochten we als initiatiefgroep in de afgelopen maanden realiseren. Dat ging behoorlijk voorspoedig. Maar nu dat zo’n beetje “aan kant is”, verheugen we ons op de start van de samenkomsten op zondag 1 september, D.V.

De samenkomsten zullen worden gehouden in het dorps huis in Noordhorn, Noorderweg 61C (de oude gereformeerde basisschool). De aanvangstijden zijn 9.30 uur en 14.30 uur. Elke week willen we na een van de diensten samen koffiedrinken om ook op die manier elkaar beter te leren kennen en als gemeente te functioneren. U/jij bent van harte welkom. In de samenkomsten hoopt met regelmaat een predikant uit de GKN voor te gaan. We zijn blij met de steun en het medeleven dat we uit het kerkverband krijgen.

Website

Inmiddels is de website www.gkzuidhorn-eo.nl online. Op deze site kunt u meer lezen over wie we zijn, wat ons doel is, wanneer de samenkomsten worden gehouden en vindt u onder andere de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief

Middels deze nieuwsbrief wil de initiatiefgroep broeders en zusters in Zuidhorn en de omliggende plaatsen op de hoogte houden van de voortgang van haar activiteiten.

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, of wanneer u meer van de initiatiefgroep wilt weten of daar zelf aan zou willen deelnemen, kunt u dit doorgeven via het mailadres: info@gkzuidhorn-eo.nl of contact opnemen met

Jan Hartog, tel. 06 83696745, email: voorzitter@gkzuidhorn-eo.nl

Mennard Hofman, tel. 06 40063563, email: penningmeester@gkzuidhorn-eo.nl