

Nieuwsbrief nr. 4 - oktober 2019



Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.

Start erediensten

Op 1 september mochten we starten met onze samenkomsten in Noordhorn. Het bleek voor iedereen een bewogen begin. Niet omdat het gelukt was om allerlei zaken te organiseren en te regelen. Maar wel omdat het zo bijzonder was om samen geraakt te worden door het Woord, door de gemeenschap, door de emoties die zicht- en voelbaar waren. Je zou kunnen zeggen dat blijde dankbaarheid een rake typering was van wat we mee mochten maken. En hoewel we als mensenkinderen klein en afhankelijk zijn, mogen we tegelijkertijd ook rustig en in vol vertrouwen leven. Wat geeft de Heere ons toch veel in dit leven. Als we er tenminste een opmerkzaam oor en oog voor hebben.

We zijn ook dankbaar dat verschillende predikanten uit het kerkverband bereid zijn om in onze samenkomsten voor te gaan. Zo mochten we in september ds. de Jager (2x), ds. van der Wolf en ds. Visser op onze "preekstoel" verwelkomen. Voor de maand oktober zullen DV ds. Hoogendoorn, kandidaat Jongeneel en opnieuw ds. Visser voor gaan.

Onze moderne tijd stelt ons via technische voorzieningen ook in staat om het Woord op een andere manier te laten verkondigen. De "Beeld & Geluid" preken zijn wat dat betreft een mooi middel om onze verkondigers op een digitale manier in ons midden te hebben. Ook de begeleiding van de gemeentezang blijkt met dank aan Psalmboek.nl ongedachte mogelijkheden te bieden.

Doel

Nu we met de samenkomsten gestart zijn, zou ons zomaar de "over-drive" kunnen bekruipen van "en nu verder!" Verder bijvoorbeeld in groei, in organisatie, in opbouw van van alles en nog wat. En hoewel die gedachten begrijpelijk zijn, en ook heus niet direct verkeerd, dienen we ons vooral te realiseren dat dit niet de kern van het geloof of van een gemeente is. De echte kern, de ziel, is dat we een gelóófsgemeenschap, een kerkgezin rond het Woord vormen. En hierdoor laten we ons voeden, laten we ons gezeggen en nemen we elkaar mee op dat kronkelige en dikwijls moeilijke pelgrimspad. Dus bij alles wat we verder –als de Heere het geeft- nog mogen ontwikkelen, laten we vooral beseffen dat die wekelijkse samenkomsten en het deel hebben aan een geloofsgemeenschap die kern is van waar het om gaat. Rijk zijn in Christus hangt niet af van randzaken, maar van onze persoonlijke band met Hem en Zijn Woord. En van het besef dat Christus het hoofd van Zijn gemeente, van Zijn kerk is. Dat is dus niet een bestuur, een moderamen of een kerkenraad. Nee, Christus is onze Behoeder, onze Heiligmaker en ons Hoofd. Hoe anders zou het zijn wanneer mensen de baas zijn, wanneer niet Zijn regels, maar mensenregels onze omgang met elkaar en onze houding naar God toe bepalen. Dan zouden we overgeleverd zijn aan waan van de dag, aan een mensenkerk. Gelukkig mogen we door Zijn Woord beter weten.

Ondanks het feit dat we het belangrijkste dus al onder ons hebben, mogen we daarom natuurlijk toch nog wel verder werken aan de opbouw van het gemeentelven. En dat gebeurt ook. Inmiddels komt de Bijbelstudievereniging royaal van de grond; steken we met elkaar de handen uit de mouwen in en rond het Dorpshuis en we merken dat het wekelijkse koffie drinken en napraten een belangrijke rol in de onderlinge band vervult. Ook onze "gemeentevergaderingen" die we met regelmaat houden, zijn saamhorig en dragen bij aan de opbouw van onze gemeente.

Synode

Op DV 2 november vergadert de synode van de GKN. Ter tafel ligt daar dan de brief van onze gemeente in wording om aansluiting bij het kerkverband te vragen. En ook het verzoek om medewerking aan het instellen van de ambten te verlenen. Wanneer dat namelijk heeft plaats gevonden, is er sprake van een geïnstitueerde kerk en kan de kerkenraad uitvoering geven aan zijn roeping om de gemeente te leiden. Op diezelfde synode zal ongetwijfeld ook de wederzijdse herkenning tussen DGK en GKN aan de orde komen. We hopen dat dit onder de zegen van de Heere mag leiden tot verdere toenadering en eenwording. Daarbij is het natuurlijk wijs en ook pastoraal om rekening te houden met pijn en verdriet uit het verleden die nog steeds moeiten geven.

HSV met kerkboek

Inmiddels zijn de bestellingen van de Herziene Statenvertaling met Gereformeerd Kerkboek de deur uit en kan het productieproces bij Jongbloed in Heerenveen gestart worden. Zodra deze editie gedrukt en gedistribueerd is, zullen wij –net als veel andere gemeenten- over gaan op het gebruik van de HSV in de erediensten. Voor degenen die dit lezen en met schrik vast stellen dat ze geen exemplaar besteld hebben, is er geen man overboord. Als initiatiefgroep hebben we immers besloten om vijftig exemplaren extra te bestellen.

Liturgieën

De liturgieën van de samenkomsten van de komende zondag worden sinds we gestart zijn steeds op onze website gepubliceerd. Voor veel mensen is dit een waardevolle aanvulling op de voorbereiding op de diensten. Indien mogelijk worden ook thema en verdeling van de preken vermeld. Het is mooi om op die manier "op te gaan" en al bezig te zijn met het goede nieuws dat verkondigd wordt en dat we bezingen mogen.

Crèche

Eén van de faciliteiten van het Dorpshuis is een professionele ruimte voor kinderopvang. Die ruimte -eigenlijk zijn het er twee- mogen we gebruiken voor de kinderoppas. Inmiddels wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de crèche en is er ook een "dienstrooster" voor in omloop.

Bijbelstudieweekend

Op 11 en 12 oktober vindt de halfjaarlijkse Bijbelstudie voor jongeren binnen (en buiten) de GKN plaats. Deze weekenden worden inmiddels al verschillende jaren georganiseerd en vallen goed in de smaak. Voor deze editie is het thema "wake-up!" Onder andere op onze eigen website vindt u/je meer informatie over dit evenement.

Bijbelstudievereniging

Sinds half september vergadert de Bijbelstudievereniging elke veertien dagen op de donderdagavond. Besloten is om het boekje "Schrijf!" van ds. van der Wolf te behandelen. Deze schets gaat over de zeven brieven uit Openbaring aan de zeven gemeenten in Klein-Azië en over wat dit voor ons en onze gemeenten te zeggen heeft.

Agenda:

11 en 12 oktober: Bijbelstudieweekend GKN-jongeren te Ede

14 oktober: vergadering initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Zuidhorn

17 oktober: Bijbelstudievereniging. Aanvang 19.30 uur. Onderwerp: Hoofdstuk 2 van "Schrijf" van ds. R.v.d. Wolf

2 november: synode GKN te Hardenberg

18 november: vergadering initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Zuidhorn

Nieuwsbrief

Middels deze nieuwsbrief wil de initiatiefgroep broeders en zusters in Zuidhorn en de omliggende plaatsen op de hoogte houden van de voortgang van haar activiteiten.

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, of wanneer u meer van de initiatiefgroep wilt weten of daar zelf aan zou willen deelnemen, kunt u dit doorgeven via het mailadres: info@gkzuidhorn-eo.nl of contact opnemen met Jan Hartog, tel. 06 83696745, email: voorzitter@gkzuidhorn-eo.nl

Mennard Hofman, tel. 06 40063563, email: penningmeester@gkzuidhorn-eo.nl