

Gereformeerde kerk Zuidhorn - Nieuwsbrief nr. 5 - Februari 2020



Een jaar verder....

Sinds er ongeveer een jaar geleden een aantal "winterlezingen" in Zuidhorn gehouden zijn, is er in relatief korte tijd veel gebeurd. De initiatiefgroep die naar aanleiding hiervan ontstond, mocht vanaf 1 september 2019 samenkomsten in het dorpshuis in Noordhorn organiseren. En enkele maanden later, op 8 december, konden de ambten worden ingesteld en werd de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. officieel geïnstitueerd. Sinds het begin van onze gemeente hebben we regelmatig nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook heeft het samen gemeente zijn op meerdere manieren gestalte gekregen. Hierbij valt onder andere te denken aan de Bijbelstudieverenigingen, het wekelijkse bijpraten tijdens het koffiedrinken en de onderlinge bezoeken die er worden gebracht. Het zijn allemaal zaken om dankbaar voor te zijn. Niet omdat we in staat zijn gebleken dit allemaal op te pakken en te organiseren, maar omdat de Heere ons dit schenkt. Dat geldt uiteraard ook voor de rijkdom die we ervaren als het gaat om de Woordverkondiging. Dat is immers het hart van het kerk zijn. Het is verblijdend om te merken wat de zondagse erediensten met mensen doet. Hoe de blijde boodschap werkt in de harten van de hoorders. En hoe dankbaarheid opvalt in gesprekken en ontmoetingen.

Voortgezet onderwijs

In de afgelopen maand is er ook een avond georganiseerd voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs. Het bijzondere hiervan was dat dit een gezamenlijke avond van ouders van DGK Bedum en van GK Zuidhorn e.o. betrof. Het was goed om ervaringen met elkaar te delen. En ook verademend om als ouders vanuit dezelfde geloofsbasis over zaken die spelen of op ons af komen te spreken. Hoewel niet de opzet van de bijeenkomst, was het ook een geslaagde gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De goede sfeer en het onderling begrip vormde op die manier ook een mooie afspiegeling van de verhouding tussen de wederzijdse kerkenraden.

Landelijk

Landelijk gezien is er veel aan de hand in gereformeerd Nederland. Of het nu bij de GKv, CGK of NGK is, overal wordt duidelijk dat de uitleg van de Bijbel nogal wat kanten op gaat. En hoewel vaak

beweerd wordt dat het elkaar vast houden het allerbelangrijkst is, klopt dat natuurlijk niet. Het belangrijkste is immers de Heere dienen en Hem gehoorzamen. Daarom is het dan ook de vraag wat nou de motieven van het oprekken van de zogenaamde bandbreedte van de Bijbel zijn. Is het gevaar van het individualisme en de bevrediging van eigen verlangens en inzichten immers niet een enorme valkuil? En waarom zou de mens vroeger niet, maar anno 2020 ineens wel bestand zijn tegen verleidingen en het volgen van het eigen hart? We schrijven dit niet vanuit hoogmoed of betweterigheid. Het is meer om nog maar weer eens te belijden hoe wij mensen zijn. En om steeds weer te beseffen dat we geen geloofs zekerheid of vreugde in of aan onszelf moeten ontlenuen. Alleen als we onze hand in de hand van Jezus leggen en zo op weg naar het Vaderhuis gaan, mogen we die zekerheid ontdekken. En je hand in Zijn hand leggen, betekent ook vertrouwen op Wie Hij is en op wat Hij in Zijn Woord zegt. Het is in dat verband opvallend hoe vaak Jezus in de evangeliën verwijst naar het Oude Testament om daarmee aan te geven dat ook dat het Woord van God is. Het Woord waaraan ook Hij gehoorzaam was. Hij die ons uitnodigt om het *water des Levens* te drinken. Hopelijk is die uitnodiging ook een richtingaanwijzer voor iedereen die twijfelt en vol onrust zit.

GKN

De gemeente is nu formeel onderdeel van de Gereformeerde Kerken Nederland. Daarom zijn we nu ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het kerkverband. Deze maand zal als de Heere het geeft, kandidaat Jongeneel zijn peremptoir examen doen. Dit in verband met het beroep van de gemeente van Zwijndrecht dat door br. Jongeneel is aangenomen. Wanneer alles goed verloopt, zullen we er binnen het kerkverband dan een predikant bij hebben. Het is iets om dankbaar voor te zijn dat onze Hemelse Vader ook op die manier voor zijn kudde zorgt. Dat er mannen zijn die zich door Hem geroepen weten om het Woord van genade en verlossing te verkondigen is een grote rijkdom. Verder zal hiermee ook een vacante plaats in een van onze gemeenten worden vervuld. Dat is ook goed omdat het aantal zogenaamde preekplaatsen in ons kerkverband de laatste tijd aardig is gegroeid. Daarom zijn we ook blij met de verschillende studenten die als de Heere het geeft de komende jaren de gelederen mogen versterken.

Wat het kerkverband betreft, is verder nog te melden dat onderzocht wordt of en hoe we kunnen komen tot het instellen van classes. Dat heeft immers ook te maken met de genoemde groei in het aantal gemeenten.

Welkom

Deze nieuwsbrief probeert u als lezer op de hoogte te brengen van wat ontwikkelingen. Het is daarmee niet een soort "verantwoording" van wie we zijn of wat we doen. Het is ook geen "reclameblaadje" waarmee we mensen proberen te lokken. Maar toch..... Toch is het wel een hartelijke uitnodiging aan u om de rijkdom die wij gratis ontvangen ook te ondergaan. En om door het Woord dat wekelijks mag klinken, bemoedigd en verblijd te worden. Vandaar: Hartelijk welkom om het evangelie te horen. Schroomt u ook niet om contact met ons op te nemen als u meer wilt weten over onze gemeente.

Website

Op onze website www.gkzuidhorn-eo.nl kunt u meer lezen over wie we zijn, wat ons doel is, hoe in contact te komen, wanneer en waar de erediensten worden gehouden en vindt u onder andere de nieuwsbrieven.