

Nieuwsbrief oktober 2021



In deze Nieuwsbrief van de GK Zuidhorn e.o. laten we u graag kennismaken met onze predikant, ds. Pieter Helmus. Broeder Hans ten Klooster heeft hem een aantal vragen gesteld, zodat u hem beter kunt leren kennen. Maar voordat we bij het interview aankomen, brengen we u eerst op de hoogte van een paar andere ontwikkelingen.

Gemeentedag met Harderwijk 4 september

Op zaterdag 4 september was er een gemeentedag van de kerken van Harderwijk en Zuidhorn. Deze vond plaats in de Dörpsstee in Noordhorn, waar we 's zondags altijd onze erediensten hebben. De gemeentedag was ingegeven door het feit dat ds. Helmus deze beide kerken dient. We komen de broeders en zusters uit Harderwijk niet dagelijks tegen, maar er was voldoende animo van beide kanten om een zaterdag uit te trekken voor een gezamenlijke gemeentedag. Dit was tegelijk ook een (uitgestelde) feestelijke verwelkoming van onze predikant.

Gestage groei leden

We zijn een kerk met een bescheiden ledental: ruim 70 zielen. Het is voor de meesten van ons best wennen om deel uit te maken van zo'n kleine gemeente. Toch voelen we ons gezegend: de Here heeft ons de afgelopen tijd een gestage uitbreiding gegeven: sommige broeders en zusters hebben zich onlangs bij ons gevoegd. Ook zijn er een paar kinderen geboren. Het is Gods zegen dat we nieuwe aanwas krijgen, zowel jong als oud. We mogen ook weten en erop vertrouwen, dat God de Here voor ons zorgt en ons zijn Geest geeft om te groeien: misschien in aantal, zeker in geloof.

We schrijven u aan als betrokken belangstellende: blijft u voor ons bidden?

Kennismakingsinterview met ds. Helmus

Ds. Pieter Helmus is nu een half jaar predikant van de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. Hans ten Klooster heeft een interview gehouden, om hem beter te leren kennen.

Wat heeft u ertoe gebracht theologie te gaan studeren?

Zo'n 10 jaar terug werd ik geroepen tot ouderling in de GKv. Het was een heel traject en mede door gesprekken met mijn toenmalige predikant is het uitgelopen op de theologische studie.

Maar het moment was "wat ongevraagd advies" van een oud-marinier bij een teambuildingsessie. Hij zei: "Zorg ervoor dat je binnen 5 jaar iets anders gaat doen, anders kom je hier niet meer uit!" Daar heb ik dus óók naar geluisterd.

Wat heeft geloof voor u betekend toen u als maritiem officier de zeeën bevoer en later in het bedrijfsleven?

Strijd en confrontatie! Want sta je voor je geloof, dan zeggen mensen vaak: "Nee hoor, die past niet in deze wereld." En het kan je bijvoorbeeld ook je carrière kosten. Het kantelpunt is wanneer je het gaat hebben over Jezus Christus, als de gekruisigde en opgestane.

U was lid van de GKv. Wat maakte dat u dat lidmaatschap opzegde?

Ik had moeite de verkondiging binnen de GKv te volgen als ik die naast de bijbel legde. Steeds meer ontdekte ik daar dat er steeds minder ontzag was voor Gods Woord. Gebruik van Hermeneutiek, kort gezegd de interpretatie van bijbelteksten, werd gebruikt om iets uit het eigen leven goed gaan vinden. Maar het gaat om Christus! Als Christus de bloem is, dan wil men dat terug-reduceren tot een zaadknopje. Dat is niet de Christus van de schriften. Dan is alle schoonheid weg. Na een lezing van ds. W. Veldkamp, over wat de verkondiging van het evangelie inhoudt en waarin hij o.a. zei: "*Een kerk die niet meer het evangelie verkondigt, gaat vegeteren, gaat dood!*", ben ik niet meer in de GKv geweest.

Wat was de reden te kiezen voor de GKN?

Tussen DGK en GKN kon ik geen principiële verschillen ontdekken. Daarbij, we waren getrouwd, hadden kinderen, geen auto en de GKN was op fietsafstand. Dus werd het GKN.

Hoe omschrijft u uw preekstijl?

Logica die in de brand staat! Dat betekent; het uitleggen van de waarheid van Gods woord om te komen tot een logische, volgbare omschrijving van die waarheid van Gods woord, met als doel de *verheerlijking* van God in dat woord. Om die honger op te wekken, aan te wakkeren en te voeden vanuit de diamanten en de goudstukken die God mij elke dag wil geven. Maar het betekent ook dat ontspoorde levens soms weer op de rails moeten worden gezet. En ook; zondaars oproepen zich tot God te bekeren.

Wat bepaalt uw tekstkeuze voor een preek?

Die wordt in de eerste plaats aangegeven door de hoogtijdagen en het kerkelijk jaar. Zelf lees ik elk jaar de hele bijbel door. En als ik bij teksten kom die me raken of aanspreken noteer ik dat in een notitieboekje.

Is wat zich nu in de wereld afspeelt ook onderdeel van uw preken?

De wereld is het strijdtoneel waarin het tussen Christus en Satan gaat om Zijn Kerk. En daarin, om het hart van de bruid! Daarom moeten wij goed zicht hebben op wat in de wereld speelt en waar vanuit Gods woord licht op moet worden geworpen. God regeert over *alle* dingen, tot heil van de gemeente.

Hoe zou u de geest van deze tijd willen omschrijven en is er nog hoop voor de jeugd?

Er is geen "één" waarheid meer. "*De waarheid is een constructie van de menselijke geest en je kunt geloven wat je wilt. Wat je voelt, dat is waar. En ga me niet vertellen dat er maar één waarheid is. Dat is exclusief en hoort niet in deze tijd.*" De geest van deze tijd zegt "*inclusiviteit!*".

Wat moet je doen tegen deze secularisatie (dat de kerk op de wereld gaat lijken). Wat moeten we doen om de kerkjeugd bij Christus te houden? Dan moeten we wijzen op de Schat die de kerk heeft! Niks anders. En dat de kracht voor een christelijk leven uit God voortkomt.

Mijn afstudeerscriptie ging over Spreuken. De vader spreekt daar de zoon aan, maar begint niet met "Nou, dit moet je weten en dát moet je weten en dát, en dán kom je het leven wel door." Nee, de vader begint de jongeman aan te bevelen om wijsheid te zoeken, dat wil zeggen, de vaardigheid om in het leven te kunnen manoeuvreren en dan gelukkig te worden. Om *Die* wijsheid te gaan zoeken. Om *Die* wijsheid te gaan waarderen. Want *Die* wijsheid is meer waard dan juwelen. Meer dan koraal! En dat vind ik zo mooi. Hem kennen is het doel van alle dingen.

Als ik dit in de catechese-omgeving breng dan denk ik dat wij vroeger heel veel waarheid meekregen, enorm waardevol. En daar heb ik nog steeds baat van. Maar soms werden we gewoon overladen. Wat ik nu graag wil, is, dat na al die jaren catechese de jeugd zoiets heeft van "Die Jezus, die dominee Helmus kent, Die wil ik ook! Dáár verlang ik naar!" In Spreuken wordt wijsheid (= Godskennis) voorgesteld als een vrouw. Het verlangen naar de wijsheid van God is een zelfde verlangen dat je hebt naar je vrouw. En om de wijsheid te leren kenen is er kennis nodig. Onze jongeren moeten leren nádenken. Dat hun leven ergens over gáát.

Ik besef dat ik hierin volstrekt afhankelijk ben van de Here. En dat geldt voor alle facetten van het leven. Ik volg voor mijzelf daarin de 5 stappen van erkenning:

1. Dat ik uit mezelf nergens toe in staat ben. Ik kan wel een gesprekje voeren en zo. Maar niet om die bovennatuurlijke dingen te bereiken. Dit beseffende kan ik niet anders dan
2. tot God te bidden: Help me. En dat moet heel specifiek. Help me bij... in... als... wanneer...
3. Stap 3 is dat ik *vertrouw* dat de Here mij hierbij ook wil helpen. Omdat Hij mij Zelf de opdracht heeft gegeven dat te doen. Dat is de kern van het geloof. Je vertrouwt op Degene die jou de belofte heeft gedaan. En dan
4. Doen! God geeft me een duw, maar ik moet dat moeilijke gesprek voeren, wel die preekstoel op, wel dóén!
5. En als laatste stap 5. Als het gebeurd is: Danken! Danken dat ze niet weggelopen zijn bij de preek, danken dat ik de woorden bij dat gesprek vond, danken dat ik kon luisteren: Danken!

U hebt het laatste woord: Vindt u dat er nog iets gezegd moet worden dat niet gezegd is?

Weer terug in het Noorden. Hebben we het niet over gehad. Toen ik hier naartoe geroepen werd had ik eerst een soort van thuiskomen verwacht. Maar dat is het toch eigenlijk niet. Aan de ene kant ken je de omgeving hier natuurlijk wel. Het is niet onbekend, maar toch ook weer wel. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ik nu opeens een hele andere positie heb. Anderzijds ga ik wel zo nodig aan mijn auto knutselen. En dan vergeet ik soms makkelijk dat ik predikant ben.

Ik ben in hart en nieren gereformeerd. Maar ken ook wel de zwaktes van de gereformeerde tradities. En ik wil mezelf daarom graag zó presenteren als predikant, waarin de oude en de nieuwe wegen samengaan. Van harte!

Welkom!

Nu hebt u de nieuwsbrief gelezen en weet u iets meer over ds. Helmus en zijn drijfveren om dienaar van het Woord te zijn in Zuidhorn en omgeving. Helaas is een nieuwsbrief eenrichtingsverkeer. We komen ook graag in contact met u. Misschien bent u een regelmatige bezoeker van de erediensten via internet. Misschien hebt u deze nieuwsbrief via-via gekregen. Woont u in de buurt van Zuidhorn en zoekt u een gereformeerde kerk om u bij aan te sluiten? We zoeken eenheid met iedereen die God zoekt en erkent, dat hij de genade van Jezus nodig heeft.

De erediensten worden elke zondag om 9:30 en om 14:30 gehouden in de Dörpsstee, Noorderweg 61c, 9804 RL Noordhorn. Meer informatie kunt u vinden op <https://www.gkzuidhorn-eo.nl/>. Schroom niet om een keer langs te komen of contact met ons te zoeken. Wees welkom!